

## Familiespejder:

2015 har været et fantastisk år hos de mindste spejdere i Thorolf, og vi er blevet rigtig mange. Vi startede året med 5 familier og ved udgangen af året var vi 17, så der er virkelig sket meget.

Vi har lavet rigtig mange forskellige ting, og blandt højdepunkterne kan nævnes nogle rigtig sjove ture til stranden, Naturcenter Vestamager og bærrov på Amager Fælled. Vi sluttede året af med at have besøg af en farfar til en af spejderne, som havde fasaner med, som vi parterede og lavede dejlige retter af.

Da familiespejder har været ret løst organiseret, og i perioder helt uden leder, har vi arbejdet en del med at finde en fast form for, hvordan det afvikles bedst. Jeg har haft god støtte fra en enkelt forælder til at lægge program og organisere møder, men generelt er der stor velvilje blandt forældrene til at hjælpe under møderne.

Den store udfordring har været at finde ud af, hvad man kan lave med familiespejderne, da jeg ikke tidligere har været leder for så små spejdere. Vi tester en masse ting af, og finder på den måde ud af, hvad der kan lade sig gøre og hvad spejderne synes er sjovt.

I 2016 er vi startet op med en mere fast form på møderne, hvor der hver gang er mulighed for at snitte, hugge brænde og lave bål og der er fokus på, at det er spejderne selv, der bestemmer hvad de vil lave. De faste aktiviteter bliver suppleret af nogle temaer på hvert møde.

Spejderhilsen

Anders Hooge



## MIKRO:

2015 blev året hvor mikrogrenen blev genoplivet hos Thorolf. Vi havde vores første møde i April og startede blødt ud med ni spejdere og tre ledere. I den første tid fik vi hjælp af Anders fra Juniorerne. Vi startede med at vælge et navn til mikrogrenen og blev enige om Rævene. Frem til sommerferien arbejde vi med grundlæggende spejderfærdigheder som at bruge en kniv, lave forskellige knob og reglerne omkring et bål og sluttede før sommerferien med at få knivbevis. I juli måned var de andre spejdere til sommerlejr på Gurredam, så tog på besøg og så hvordan en rigtig spejderlejr ser ud - det var en både sjov og lærerig dag. Den gode start havde givet os blod på tanden, så efter sommerferien ekspanderede vi kraftigt. Ved opryknings ceremonien sendte vi 3 mikroer op til minierne, men sagde ugen efter goddag til en masse nye mikroer. 21 spejdere blev det til og på lederfronten udvidede vi også og fik selskab af Anne og Lykke. Vi havde i de første måneder efter sommerferien også god hjælp fra Amalie, der er tropsspejder. Hun var leder-assistent indtil det blev for meget at skulle passe både skolen og tjansen som lederassistent. Vi måtte hurtigt sande at den lidt ustrukturerede tilgang vi havde haft før sommerferien ikke duede når vi var blevet så mange. Så den første tid gik med at få lavet en god struktur på vores møder. Vi delte også spejderne ind i tre patruljer; "De grønne egern", "De blå hjorte" og "De røde egern". Vi lagde ud med et forløb baseret på Kniv-bål-knobmærket. Aktiviteterne var sammensat sådan, at spejderne er blevet fortrolige med sikkerhedsreglerne omkring bålet og spejderkniven - og så har de lært de mest anvendte knob.

I september måned tog vi et lille afbræk fra kniv, bål og knob for at hjælpe nogle familier i et af verdens fattigste lande, nemlig Malawi. Vi deltog i Spejderhjælpsugen og mikroerne solgte kager, hjalp bedsteforældre med havearbejde, gik ud med skraldet og mange andre opfindsomme måder at tjene penge på. Sammen tjente de penge nok til 9 køkkenhaver. I alt samlede hele Thorolf mere end 8.000 kroner sammen, nok penge til køkkenhaver til 33 familier i Malawi.

September var en travl måned for rævene. Vi var nemlig også på ikke mindre end to ture. Vi startede med en rigtig hyggelig ryste-sammen-tur i hytten. Vi mødtes på Naturcenter Amager og kiggede på vanddyr. Efter et par hyggelige timer derude tog vi hjem og spiste og hyggede inden vi hoppede i soveposerne og overnattede i hytten. Det var en tur der var rigtig flot fremmøde til. I slutningen af september tog vi på årets divisionstur for mikroer og minier i Amager Divisionen og det forgik i en stor spejderhytte ved Helsingør. Vi var desværre ikke så mange af sted, men os der var havde en sjov og spændende tur - med fede spejderaktiviteter. Vi håber at flere har lyst at tage med i 2016. Resten af året arbejdede vi videre med Kniv-bål-knob forløbet, spejderne lærte de sidste færdigheder og gjorde sig fortjent til at modtage mærket lige før jul.

Det sidste punktum for 2015 blev sat til den fællesjuleafslutning, hvor vi spiste risengrød og ønskede alle i Thorolf god jul og godt nytår.

De bedste spejderhilsner  
Anne, Lykke, Hans, Lars og Thomas



## MINI:

Minierne har brugt en del af 2015 på at få færdigheder under huden og mærker på ærmerne.

Vi har lagt kræfter i at få båltyper og knivfærdigheder på plads, så alle har knivbevis. Ud over det, så har vi haft mange møder med naturlære, for at kunne få naturbasis mærket. Det har lært dem om nedbrydelighed i naturen, om træsorter og hvordan man færdes i naturen. I den forbindelse har vi været en del ude på Fælled.

For de lidt ældre minier har vi efterfølgende taget hul på at få naturudvidet mærket taget. Det er et projekt for 2016 og det er vi kun lige startet på.

Vi har også genoptaget minitraditionen med at holde fuldmånemøder ude ved spejdertræet på fælled. Det er en fast mødeform, som vi håber, at kunne holde fast i i 2016.

Minierne har også været på en del ture, de har været på Divisionsturnering, hvor de kæmpede mod andre spejdere i spejderfærdigheder, Sommerlejren på Gurredam og Divisionstur, så har vi haft overnattet i hytten samt været overnatning på Holmen, som bl.a. bød på en tur på Christiania.

På lederfronten er vi godt kørende. Vi startede året ud med at være Linda, Mette og Jon og Nicholas. Nicholas flyttede i en periode over til juniorgrenen, men er nu tilbage hos minierne. Mette og Jon stoppede desværre efter sommerferie. Både Martin og Peter startede som ledere i starten af året. Efter sommerferie startede de to lederassistenter Mikkel og Asgar. Så vi har nu et ret stabilt team bestående af Linda, Martin, Peter, Nicholas, Mikkel og Asgar. Vi vil dog altid sige velkommen til endnu en leder.

Vi har også fået navngivet miniernes patruljer og fået lavet standere, som de selv har dekoreret.

Vi har i det hele taget arbejdet meget på alle møder med at få minierne til selv at se værdien i klassisk spejderdisciplin, som er centreret omkring patruljen. Det gælder både at dukke op til tiden, så patruljen ikke skal vente, stå ordentlig på række, arbejde sammen og være stille, når andre taler. Og vi føler, at det har været givet godt ud, da vi alle får mere ud af møderne, når det hele glider som smurt.

Ved udgangen af 2015 er vi 24 minier fordelt på fire patruljer.

Med spejderhilsen

Martin, Peter (Mao), Nicholas, Mikkel, Asgar og Linda



## Junior:

Det har været et rigtig godt år hos juniorerne, og vi har nået rigtig mange ting. I foråret var der fokus på en masse klassiske spejderdiscipliner, og vi har bygget med rafter, lavet mange bål, lært at læse og gå efter kort, brugt kompas, øvet 1. hjælp og har været på besøg hos søspejderne. Årets Pandaløb blev en kæmpe succes, hvor juniorerne kom hjem med to 1. pladser.

Efteråret har budt på færdighedsmærker (kniv, økse og sav) til nyoprykkede og helt nye juniorer, mere byggeri med rafter og så har vi brugt lidt mere tid på, at lave bål, da det stadig kniber lidt med at få ild uden brug af snyd.

Vi har også haft fokus på patruljesamarbejdet, at være en god kammerat og kommunikation.

Vi kan klart mærke, at mange af de nye spejdere vi fik i efteråret er rykket op fra minierne. Det har givet det generelle niveau et markant løft, at der kom spejdere op med stærke færdigheder og en god forståelse for spejdermetoden og patruljesamarbejdet.

På lejrfrenten har det været et super år, og spejderne har fået en masse gode oplevelser. I foråret var vi på divisionsturnering på Gurredam Spejdercenter ved Helsingør. Vi havde et stærkt hold med, og selvom det ikke blev til præmier, så oplevede vi patruljer der arbejdede godt sammen, kæmpede det bedste de havde lært og vigtigst af alt voksede.

Årets sommerlejr gik også til Gurredam, hvor hele gruppen var af sted. Vi havde kun fem juniorer med, men vi havde en super lejr, hvor vi fik prøvet en masse ting.

Spejderne fik testet deres evner til fulde, og især hiken blev en stor udfordring i silende regn og med ben der til tider var tungere end bly.

Efteråret blev skudt godt i gang med "Spejderne på fortet", hvor patruljerne dystede mod hinanden på Kongelundsfortet. Alle spejderne arbejdede rigtig godt sammen i patruljerne, og det var fantastisk at opleve den gejst, som de gik ind til opgaverne med.

På turen fik patruljerne også nye navne, der alle har rod i den islandske mytologi, og Cille har malet utroligt flotte standere til patruljerne. De fire nye navne er Thorgerd, Thormod, Thorvald og Thorgejr.

Konkurrencen var ufattelig tæt, og alle patruljerne havde helt til det sidste mulighed for at vinde, men i sidste ende blev det Thorgejr der løb med sejren.

Efterårets sidste tur var den årlige divisionstur, der traditionen tro var en rigtig god rystesammentur, hvor hyggen er i højsædet, og hvor der god mulighed for at møde de andre spejdere i divisionen.

På lederfronten er vi godt kørende. I foråret bestod teamet af Peter, Nicholas, Josephine og Anders, mens vi i efteråret har mistet Nicholas, der er rykket til minierne, men vi har i stedet fået fået Bøje og Cille med på holdet. Vi har et rigtig godt samarbejde og supplerer hinanden godt.

## Spejderhilsner

Cille, Josephine, Peter, Bøje og Anders



## TROP:

Møderne i året er forløbet som vi har sigtet efter med en vekslen mellem spejdernes egne møder og fælles møder arrangeret af lederne. Der har været forskellige temaer, en del mad over bål og storpionering er det blevet til.

Årets første tur gik til Bornholm hvor vi gik øen rundt sammen med et par hundrede andre spejdere, en stor oplevelse som vi gentager i 2016.

Sommerlejren var fællestur med resten af på Gurredam og var en god oplevelse for de 5 deltagende spejdere og to ledere.

Efter sommerferien fik vi en gruppe nye spejdere og enkelte var stoppet for at tage på efterskole m.m. Det betød, at vi fortsat er to patruljer og ca. 12 spejdere.

I sensommeren var vi på en dejlig hyttetur i Fredensborg, hvor vi arbejdede på en forhåbentlig kommende mærkeaktivitet kaldet 24 timer i et træ. Det blev til en enkelt overnatning i et træ og er noget vi arbejder videre med her til sommer.

En patrulje deltog i årets spejder5kamp på Gurredam, det var en tur uden lederne, men vi fornemmer, at det var en super tur.



Den traditionelle efterårs divisionshyggetur blev i år opgraderet til lidt mere aktivitet end hygge, der blev afviklet et 12 timers løb med start kl. 18 på Holte station fredag aften og mål kl. 6 om morgenen på Colleruphus. Et spændende og udfordrende løb for både spejdere og ledere. Resten af weekenden var der hygge på Colleruphus på programmet. Troppen stod i år for juleafslutningen både med underholdning og program, dette var en fin opgave for spejderne og blev til en rigtig

god juleafslutning.

Vi er kommet godt i gang i det nye år, som byder på lidt forandringer på lederfronten. Claus stopper som tropsleder ved udgangen af januar og Linda (gruppeleder og minileder) tiltræder som tropsleder, så der er fortsat to ledere.

Bedste spejderhilsener  
Linda, Claus og Plys